

KINDERNIEUWSBRIEF



EUCHARISTIE



Afbeeldingen:

Tekening: Floris Gabriel,
Cecile Loenen

Tekst De Eucharistie:
Jezus midden onder
ons.

Foto's: R. Mangold,
J. Wouters en
freeimages.com.

Beste kinderen,

Deze nieuwsbrief gaat over de Eucharistie: dat is de viering waarbij het brood en de wijn het Lichaam en Bloed van Jezus worden. Het hoogtepunt is als Jezus echt bij ons komt en we Hem mogen ontvangen in ons lichaam en hart.

Misschien doe jij binnenkort wel je Eerste Communie! Dat is een heel groot cadeau als je Jezus zo mag ontvangen in je hart. Vanaf die dag kan dat elke keer dat je naar de Mis gaat. In de binnenkant van deze brief vind je de weg die we gaan tijdens de Eucharistieviering. Je kunt 'm kleuren...versieren..wat je maar wilt!

We wensen je veel lees- en knutselplezier,

Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje



Wil je deze gratis nieuwsbrief ook met de post thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar:
gezin@bisdombreda.nl.

De Eucharistie

De Mis of de Eucharistie is als een bergwandeling met twee toppen waar vandaan je een mooi uitzicht hebt: bij het lezen van het Evangelie en de consecratie. De consecratie is het gebed van de priester waardoor het brood en de wijn echt het Lichaam en Bloed van Jezus worden. Hij komt dan heel dichtbij: helemaal in ons lichaam. Hieronder zie je de weg die we gaan tijdens de Mis:



1. We beginnen met het **kruisteken**: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2. We vragen om **vergeving**, zodat ons hart schoon is voordat we het Evangelie horen en Jezus ontvangen in de Communie.
3. We loven en eren God met het **Gloria** of **Eer aan God**.
4. We luisteren tijdens de **Dienst van het Woord** naar lezingen uit de Bijbel. De **eerste lezing** is uit het Oude Testament: de periode voordat Jezus geboren werd. De tussenzang is een Psalm: een lied dat David geschreven heeft. De **tweede lezing** is meestal een brief van een van Jezus' vrienden: Paulus of Jacobus. Zij vertellen hoe het ging met de eerste christenen.



9.

7.



8.



10.

5. Het **Evangelie** zijn de woorden van Jezus zelf. Voor we daarnaar luisteren maken we een kruisje op het voorhoofd, mond en borst. We willen het Woord van Jezus begrijpen met ons verstand, met onze mond erover vertellen en met ons hart van Jezus houden.
6. De priester of diaken legt ons tijdens de **preek** uit wat Jezus ons wil zeggen met het Evangelie.
7. Op zondagen en feestdagen zeggen we in de **Geloofsbelijdenis** samen dat we geloven in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest en in de grote familie van God die de Kerk is. Jezus heeft gezegd dat we alles aan God mogen vragen in Zijn Naam. Dat doen we tijdens de **voorbede**.
8. Dan begint het hoogtepunt: de **Dienst van de Eucharistie**. De misdienaars brengen het brood en de wijn naar de priester en wij bidden het **Heilig, Heilig**: een loflied voor God.
9. Tijdens de **consecratie** bidt de priester: 'Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt'. Bijna hetzelfde bidt hij voor de wijn. Jezus is nu echt bij ons aanwezig: het brood en de wijn zijn Zijn lichaam en bloed. Dat kunnen we niet begrijpen met ons hoofd, maar wel met ons hart als we Hem ontvangen tijdens de communie.
10. We bidden voor we Jezus ontvangen nog een **Onze Vader** en wensen elkaar **de vrede**. Tot slot **zegt** de priester ons voor we naar huis gaan: we gaan niet alleen, Jezus gaat met ons mee! Daar word je blij van!



EUCHARISTIE

Marian (11 jaar) vraagt aan Kapelaan Jochem: Wat is de Eucharistie? Waarom ontvangen wij het lichaam van Jezus?

Kapelaan Jochem: "Eucharistie betekent, dankjewel zeggen. In de Eucharistieviering loven en danken wij God voor alles wat Hij voor en met ons doet. Deze dankzegging hoor je vooral in het eucharistisch gebed (het grote dankgebed) dat door de priester wordt gebeden.

Wist je dat Jezus ons zelf heeft voorgedaan hoe we God kunnen danken? De avond voordat Hij ging sterven was Jezus met zijn leerlingen samen en vierden zij het laatste avondmaal. Dit was de maaltijd van Jezus' liefde voor ons. Jezus nam tijdens deze maaltijd het brood en de beker met wijn en sprak daarover een dankgebed om God te loven. Daarna brak Hij het brood en toen zei Hij tegen zijn leerlingen: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt". Vervolgens zei Jezus toen Hij de beker had genomen: "Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden." Tot slot vroeg Jezus aan zijn leerlingen dit te blijven doen: "Blijft dit doen om Mij te gedenken".

Iedere keer als wij samenkomen in de kerk en de Heilige Mis vieren, doen wij wat Jezus ons heeft gevraagd. De priester (in de persoon van Jezus) spreekt dan dezelfde woorden uit die Jezus heeft gesproken. Jezus komt dan echt in ons midden. Brood en wijn worden dan Lichaam en Bloed van Christus. Zo komt Jezus in de Heilige Communie naar je toe. Dat is de liefde van Jezus voor jou, dat Hij zich iedere keer weer uitdeelt. Door Amen te zeggen bij het ontvangen van de Heilige Communie, laat je horen dat je gelooft dat Jezus bij je komt - dat je Jezus werkelijk ontvangt in de Heilige Hostie."



Voor in je agenda: op zaterdag 29 juni is het volgende Geloofsfeest! Deze keer gaan we op reis met Petrus en Paulus. Pak dus je spullen maar in!

We gaan een kampvuur maken, een boot bouwen, een kerk bouwen en ... Jezus ontmoeten!

Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor het programma.

Onderaan deze internetpagina vind je een leuk filmpje van het Geloofsfeest van vorig jaar! Inschrijven kan nu al via deze site!

