



Het hart van Jezus vol liefde voor jou

Kindernieuwsbrief

Beste kinderen,

Mooi schilderij hierboven hè? Zo is het echt gebeurd: op een dag liet Jezus aan een kloosterzuster in Frankrijk zien hoeveel Hij van de mensen houdt. Zijn hart is zó vol liefde voor ons allemaal, maar vaak merken we dat niet eens.

In deze nieuwsbrief lees je hoe je daar wél wat van kan merken!

Veel bid, lees- en knutselplezier,

Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje



De afbeeldingen/foto's zijn van Office du Tourisme Paray-le-Monial, R. Mangold, Pixabay, Leslie Benson, Bob Leenders, privébezit en Editions Emmanuel.

Wil je deze gratis nieuwsbrief ook met de post thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar:

gezin@bisdombreda.nl.

Verschijningen van Jezus

Margaretha Maria was een heel gewoon meisje dat in Frankrijk woonde. Ze is geboren in 1647, dus al heel lang geleden. Ze had drie oudere broers en na haar geboorte kregen haar ouders nog twee kindjes. Toen ze vijf jaar oud was kwam ze bij haar peettante op bezoek. De dochter van haar peettante is een kloosterzuster en als Margaretha Maria daarover hoort, gaat haar hart open en denkt ze: "Wat mooi, ik wil mijn leven ook zo aan Jezus geven!"

Het zit haar niet mee. Als Margaretha Maria negen jaar is raakt ze verlamd: ze kan niet meer lopen en springen. In die tijd had je nog geen goede rolstoelen of fysiotherapie en dus ligt ze vier jaar lang elke dag in haar bed. Ze besluit om Maria te beloven om kloosterzuster te worden als ze geneest. En dat gebeurt gelijk! Ze staat weer op haar benen en weet wat haar te doen staat.

Ze boft geweldig, want ze ziet Jezus regelmatig en denkt dat iedereen Hem ziet. Als ze zeventien jaar is, vindt Margaretha feestjes en sieraden en mooie jurken toch ook wel heel leuk. Maar als ze op een nacht terugkomt van het bal heeft ze een verschijning van Jezus en dan weet ze het zeker: ze is geroepen om naar het klooster te gaan.

Ze treedt in bij de zusters van de visitatie in het Franse stadje Paray-le-Monial. Ook daar ziet ze Jezus een paar keer en Hij laat haar zien en voelen hoe ongelooflijk groot zijn liefde voor de mensen is: Zijn hart is zo vol liefde dat we het eigenlijk niet met woorden begrijpen.



Alle rechten voorbehouden © Editions Emmanuel
Bron : catechisme-emmanuel.com



Dat is niet alleen maar fijn. Jezus vertelt ook dat Hij verdrietig is, want heel veel mensen houden helemaal niet van Jezus! Gelukkig kunnen wij Hem troosten. Door te zeggen dat wij wél van Hem houden. En zeker ook door een klein offertje aan Hem te geven alsof het een cadeautje voor Hem is. Bijvoorbeeld als je eens hoofdpijn hebt, dan kun je zeggen: Jezus, ik klaag niet dit is een cadeau voor U!

De meest belangrijke boodschap vertelt Jezus aan Margaretha Maria in juni 1675. Hij laat Zijn heilig Hart zien zoals je dat ziet op de afbeelding op de voorkant en zegt tegen Margaretha Maria: "Zie hier het hart dat de mensen zo heeft liefgehad!"

Hij heeft ook een grote belofte gedaan: iedereen die zijn heilig Hart troost en vereert ontvangt bijzondere genades. Hiernaast staan er een paar genoemd!

Beloofde Bijzondere genades

De H. Margaretha Maria Alacoque kreeg van Jezus twaalf beloftes voor de mensen die zijn heilig Hart vereren. Je kunt ze alle twaalf opzoeken, een paar die Jezus genoemd heeft zijn:

Ik zal vrede geven in hun huisgezinnen

Ik zal ze troosten in al hun lijden

Ik zal een veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij hun dood

Ik zal de woningen zegenen waar de afbeelding van mijn Hart wordt geplaatst en vereerd.



Knutselen:

Je kunt de afbeelding hiernaast uitknippen, op een stukje hout of karton plakken en op je kamertje zetten. Zo heb je je eigen afbeelding van Jezus en zal Hij je graag zegenen als je af en toe bij Hem komt zitten om met Hem te praten!



Help Margaretha Maria om Jezus te vinden!

Daniël 7 jaar:

"Beste Kapelaan Jochem, ik heb een vraag.

Hoe kan ik meer van Jezus houden? Ik ken de verhalen al best goed, maar ik vergeet ook steeds aan Hem te denken: op school denk ik aan sommen en als ik op de computer zit denk ik daar aan. Ik hoop dat u mij kan helpen! Alvast bedankt. Groetjes van Daniël"



Hallo Daniël,

Dank voor je goede en eerlijke vraag. Je kunt bidden: Jezus leer mij meer van U te houden - geef mij meer geloof, hoop en vooral meer liefde.

Weet je wat ik altijd doe? Als ik uit bed kom, is het eerste wat ik doe knielen voor Jezus en Hem zeggen: 'Heer, U wil ik dienen'. Op deze manier geef ik gelijk heel mijn dag en heel mijn leven aan Jezus, ook die momenten dat ik even niet aan Hem denk. Door de dag heen bid ik op vaste tijden, zodat ik het niet kan vergeten en ook bid als ik eens geen zin heb.

Wat ook kan helpen is om altijd een afbeelding van Jezus of Maria bij je te hebben, aan je sleutelhanger, op je kamer, tussen je schoolspullen of een plaatje of kruisje naast de computer. Als je dan een rekenboek openslaat en je ziet Jezus, of als je achter de computer zit dan kun je gelijk eerst even bidden: 'Jezus, help mij' of 'Jezus, dank U wel'.

Van Jezus houden zit in de kleine dagelijkse dingen, zoals lief zijn voor de mensen om je heen, goed je best doen op school en vervelende werkjes doen zonder te zeuren, maar met een glimlach.

Wat ook zeker zal helpen is om Maria te vragen om jou te helpen, want Maria weet als moeder van Jezus heel goed, hoe je nog meer van haar Zoon kunt houden. Steek maar eens een kaarsje bij haar aan en vraag dan; Maria, wilt U mij helpen om net zo van Jezus te houden als U van Hem houdt? Daarnaast mag je ook aan andere mensen vragen om jou hierbij te helpen en ook voor jou te bidden. Dat ga ik zeker voor je doen. Ik bid dat je je hart meer voor Jezus mag openen en mag groeien in geloof, hoop en liefde.

Kapelaan Jochem



Kom je ook naar het Geloofsfeest op 4 juli?!
Matthijs & Henkie zijn er ook!!
Check: www.gezinengeloof.nl/feest!

Deze kindernieuwsbrief is gratis, maar kost natuurlijk wel geld. Als je een gift overmaakt kunnen meer kinderen 'm lezen. Dat kan via: Sint Franciscuscentrum, donatie kindernieuwsbrief, NL91 RABO 0158 7840 22. Dit geld wordt voor 100% aan deze brief besteed.