

Denise (13 jaar) vraagt aan Kapelaan Jochem:



"Was Maria bang toen ze Jezus kreeg?"

Maria schrok inderdaad toen de engel kwam vertellen dat ze zwanger zou worden van een bijzonder kind, de zoon van God. De engel ziet haar reactie en zegt: "Vrees niet Maria (wees niet bang), want je hebt genade gevonden bij God". Hoe zou jij reageren als er plotseling een engel voor je staat en zo tot je spreekt?

Maria stelde één vraag: "Hoe zal dat gebeuren?" Na het antwoord gaf ze zich in groot vertrouwen over aan de wens van God en zei: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord". Dat betekent: "Hier ben ik God en ik wil U helpen. Ik zal doen wat U van mij vraagt."



Vragen stellen is dus heel goed! Wat zou jij aan God willen vragen? Waar kan Hij jou mee helpen?

Je mag net zoals Maria vertrouwen op Gods engelen die je beschermen en bewaren. Wist je dat jij ook een eigen engel hebt? Je beschermengel, je bewaarengel, die je altijd kan vragen om bij je te zijn: "Engel van God, bescherm en help mij."



Maria was dus niet echt bang toen de engel naar haar toe kwam. Ze schrok wel even, maar werd door de engel direct gerustgesteld. Nadat ze dit had meegemaakt, wist Maria dat God heel veel van haar hield en bij alles zou helpen. Ze had natuurlijk nog wel haar zorgen, zeker toen er geen plaats was in de herberg, maar heel diep van binnen wist ze: God houdt van mij, Hij zorgt voor mij, Hij zal alles voor ons regelen.

Kapelaan Jochem

September/Oktober
2019



Maria,
onze Moeder

Kindernieuwsbrief

Beste kinderen,

Als je nou echt verdrietig bent, wie wil je dan heel dichtbij je hebben? Je vader of moeder natuurlijk! Zij kennen je het allerbeste en hebben je geknuffeld vanaf de eerste dag van je leven. Als zij er zijn, dan weet je dat er van je gehouden wordt, dat alles goed is, dat je veilig bent en dat ze je gaan helpen om je probleem op te lossen!

Zo is Maria als moeder van Jezus de moeder van alle mensen! Ze is altijd bij je en maar een gebedje ver weg.

Veel lees- en knutselplezier,
Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje



OVER DIT NUMMER

De afbeeldingen zijn van Pixabay of gemaakt door Cecile Loenen. Het knutselwerkje van het tientje van de rozenkrans is met toestemming overgenomen van www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.

Wil je deze gratis nieuwsbrief ook met de post thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar: gezin@bisdombreda.nl.





Maria vraagt bij elke verschijning om de rozenkrans te bidden. Dat is het sterkste wapen tegen het kwaad! Of dat nu een oorlog is of ruzie op het schoolplein. Bid jij ook mee?

Weesgegroet

Het belangrijkste gebed van de rozenkrans is het weesgegroet:

Wees Gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en
gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons
zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Luuk: "Ik loop niet alleen, Maria is bij mij."

Tijdens de Avondvierdaagse van groep 8 loopt Luuk met zijn vrienden de 10 kilometer. Luuk: "Op zich was het wel leuk, maar mijn vrienden gingen steeds meer rare grappen maken en begonnen te vloeken.

Luuk besluit om niet mee te doen. Luuk: "Terwijl ik daar liep en eigenlijk nergens speciaal aan dacht, had ik ineens heel sterk het gevoel dat Moeder Maria bij me was. Op dat moment vroeg ik me af: "Waarom voel ik juist Maria?"

Ik denk omdat zij ons graag helpt om zuiver en puur te zijn. Ik wist ook: "Ik loop hier niet alleen, Maria is bij mij."



Maria verschijnt aan kinderen

Opmerkelijk! Maria is in het plaatsje Lourdes in Frankrijk en in Fatima in Portugal verschenen aan kinderen! Ze heeft dus veel vertrouwen in kinderen en dus ook in jou!

In Fatima is Maria in de Eerste Wereldoorlog verschenen aan drie herderskinderen van 7, 9 en 10 jaar oud. Ze heeft gezegd dat als de mensen niet meer bidden en niet eerbiedig over Jezus spreken, er nog een oorlog zou komen. Niet als straf, maar als gevolg van de zonden die de mensen doen. Ze kreeg gelijk: de Tweede Wereldoorlog kwam een paar jaar later...



Wonderdadige medaille

Extra zegen krijgen van Maria, wie zou dat nou niet willen? Maria heeft beloofd dat iedereen die kan krijgen. In 1830 verscheen zij aan Zuster Catharina Laboure in Parijs.



Maria zei tegen deze zuster: "Laat een medaille slaan naar dit model. Allen die haar dragen zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij haar om de hals dragen en met eerbied het gebed bidden, zullen zij bijzondere bescherming van de Moeder van God ontvangen en zal de genade overvloedig zijn." Wil je ook graag zo'n medaille die je kunt dragen aan een kettinkje? Stuur dan een mail naar gezin@bisdombreda.nl. We sturen er dan gratis een naar je toe die gezegend is door een priester.