

KINDERNIEUWSBRIEF



ROEPING



Inhoud

1. Kind van God zijn
2. Trouwen, priester of zuster?
3. Je roeping vandaag

Afbeeldingen:

Tekeningen:
J. Vanier - Je rencontre
Jésus, Willem de Vink,
TPT

Foto's: R. Mangold,
Pixabay, Diaken
Osseweijer.

Beste kinderen,

Wist je dat God een plan heeft met jouw leven? Dat noemen we een 'roeping'. Het zou natuurlijk handig zijn als Hij je even een mailtje stuurt of opbelt om te vertellen wat het is. Zo gaat dat niet, maar God wil het je zeker duidelijk maken naarmate je opgroeit. In deze kindernieuwsbrief hopen we je te helpen om er een beetje achter te komen.

God roept ons op drie manieren:

De eerste is om van God te houden en Zijn kind te zijn.

De tweede is de roeping om te trouwen of om priester of zuster te worden.

De derde is de roeping in ons leven van elke dag: wat vraagt God vandaag van je om te doen?

Op elke pagina van deze brief leggen we een manier uit. En weet je wat het mooiste is? God heeft altijd het beste plan, Zijn weg maakt altijd blij! Veel leesplezier!

Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje

1. VAN GOD HOUDEN EN ZIJN KIND ZIJN

Onze eerste roeping is om van God te houden en een kind van Hem te zijn. Dat is een keuze: je bent vrij om 'ja' of 'nee' tegen Hem te zeggen. God houdt van jou en hoopt dat jij 'ja' zegt: ik wil Uw kind zijn!



Getekend door: Willem de Vink

Wil jij 'ja' zeggen tegen God de Vader en de beste vriend/vriendin van Jezus zijn? Dan kun je dit briefje invullen en neerleggen bij een kruisje of in je Bijbel doen.

Lieve vader, Lieve Jezus,

vanaf vandaag wil ik (vul op de stippellijn je naam in):

.....

ja' tegen u zeggen en voor altijd uw kind zijn, Amen

Een kind van God is geroepen om heilig te worden! Dat wil zeggen dat je nu op aarde dichtbij Jezus leeft en ook straks na je overlijden. Dan ben je met Hem in de hemel en kun je Jezus zien en bij Hem zijn. Jezus is je vriend die je leert om van God te houden en van de mensen om je heen. Teken hieronder, naast Jezus, de mensen waar je van houdt:



2. TROUWEN, PRIESTER OF ZUSTER?

Als je groter wordt ga je bedenken wat je gaat doen in je leven. Wat wordt je beroep? Boerin, kapster of dokter? Daarnaast heb je een levensroeping: ga je trouwen en word je vader of moeder, of word je priester of zuster? God heeft een plan voor je leven, maar hoe kom je daar nou achter.....?

- Vraag het Jezus: "Wat is Uw plan voor mijn leven?" Als je bidt en tijd met Hem doorbrengt kun je Zijn antwoord het beste horen.
- Wat verlangt je hart? Diep in je hart kun je soms al voelen wat je roeping is. Misschien droom je er al over om kinderen te krijgen of denk je als je de priester van je parochie ziet: "Dát lijkt me mooi!"



Kevin (9 jaar) vraagt aan Kapelaan Jochem: "Sinds wanneer wilt u priester worden?"

Kapelaan Jochem: "Toen ik 25 jaar oud was ben ik op internet gaan zoeken hoe je priester kon worden. Een jaar later heb ik bij het seminarie in Hoeven (de school voor priesters) informatie opgevraagd. Maar eigenlijk wilde ik dit al veel langer. Ik ben altijd graag in de kerk geweest. Mijn papa en mama zingen nog steeds in het kerkkoor en vroeger gingen mijn broer en ik altijd mee. Ik vond het geweldig en zat soms mee te dirigeren of mee te zingen. Toen ik zeven jaar was ben ik zelf gaan zingen in het kinderkoor en toen ik mijn Eerste Heilige Communie had gedaan ben ik misdienaar geworden. De pastoor helpen vond ik heel erg leuk, zo was ik aan het altaar ook altijd dicht bij Jezus. De muziek in de kerk vind ik nog steeds heel belangrijk, misschien ook wel omdat de muziek mij altijd in de kerk heeft gehouden. Toen ik 15 jaar oud was ben ik koren op het orgel gaan begeleiden en heb ik ook gedirigeerd. Toen ik 30 jaar was ben ik gestart met de priesteropleiding. Ik heb dus nog 5 jaar nodig gehad om deze stap te zetten. Op 7 november 2015 ben ik priester gewijd en nu ben ik heel gelukkig, omdat ik ben geworden wat God van mij heeft gevraagd. De vraag van God was voor mij geen duidelijke stem, maar een verlangen om in de Kerk te zijn, dicht bij Jezus. Nu mag ik doen wat Jezus heeft gedaan en Jezus bij de mensen brengen en de mensen naar Jezus. Weet jij al wat je later wilt worden?"

Wil jij Kapelaan Jochem ook een vraag stellen? Mail deze dan naar: gezin@bisdombreda.nl.

3. JE ROEPING VANDAAG

Vandaag roept God je al om een heilige te zijn. Gewoon zoals je bent, daar waar je woont, op je school, in de straat en bij de sportclub. Hoe? Door:



1. **Jezus**, door over Hem te lezen in een kinderbijbel en met Hem te praten.
2. **Anderen**, dat zijn je ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, (maar ook....de kinderen die je niet zo leuk vindt.)

Vul je naam in.....

Een goede vraag is: "Wat zou Jezus doen?"

Teken een cirkel om de kinderen die zich dat hebben afgevraagd en zet een streep door het plaatje van de kinderen die doen wat ze zelf willen:

Aardig zijn



Boos worden



Iemand schoppen



Opruimen



Spullen van anderen pakken



Eten delen



Schreeuwen tegen iemand



Wil je deze gratis nieuwsbrief ook met de post thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar: gezin@bisdombreda.nl.



SINT
FRANCISCUS
CENTRUM